



## MIKRA Nieuwsbrief

Special CHAMPIONS edition

# KAMPIOENEN !!



27 april 2019 staat voor altijd in ons geheugen gegrift. Mikra heeft twee competitieploegen zaalvoetbal. In de 32 jaar dat Mikra bestaat, is het de eerste keer dat één van deze twee ploegen kampioen speelt. Op de foto hiernaast zie je onderaan van l naar r: Chris, Makke, Ilya, Seb en Loic. Bovenaan van l naar r herken je Tibo, Orin, David, Luc en Jonas. Jean-Paul kon er niet bij zijn. Omdat dit zo'n unieke gebeurtenis is, stelden we deze "special edition" nieuwsbrief samen met foto's en reacties van spelers en supporters. Veel leesplezier, en aan onze mannen... Nog eens een héél dikke proficiat!

## Reacties van enkele spelers

### Makke (kapitein én kampioen)

*" Ik ben heel tevreden dat we de titel hebben gepakt. Het was spannend tot op het einde. Ik wil graag het bestuur van Mikra bedanken en mijn medespelers. "*

### Christophe (verdediger én kampioen)

*" Na 25 jaar zaalvoetballen bij Mikra was dit voor mij ongetwijfeld de allermooiste match. Wetende dat de tegenstander nog iets recht te zetten had tegen ons was dit een finale om nooit te vergeten. We hebben als (h)echte ploeg gespeeld en de druk volledig bij de tegenstander gelegd vanaf het eerste fluitsignaal met een 0 - 1 overwinning als resultaat. Ik wil alle spelers bedanken voor hun inzet en teamspirit, het bestuur voor het inleggen van de bus en hun steun gedurende heel het seizoen en alle supporters die aanwezig waren. Bedankt! "*

### Orin (verdediger én kampioen)

*" Het is een fantastisch jaar geweest! Zoals alle andere jaren uiteraard op vriendschappelijk gebied, fun en amusement maar dit jaar ook door onze geweldige prestaties! We eindigen het jaar met het meest aantal overwinningen en het minst aantal tegendoelpunten. Hard werk, de wil en drang om voor elkaar te strijden op het veld, een mooie ploegmentaliteit, verzorgd voetbal en jarenlange vriendschap liggen hierbij aan de basis! Het is een stukje geschiedenis in het Mikra-bestaan, dat in de eerste plaats door deze geweldige ploeg en zijn familiale, bewonderenswaardige bestuur is mogelijk gemaakt. Maar ook zeker mede dankzij onze vele, hevige supporters, die ons hebben voorzien van extra drang en kracht om er samen een geweldige titelmatch van te maken! Hiervoor mijn respect en dank! Een geweldige kampioenenavond, een perfect seizoen! "*

## David (keeper én kampioen)

" De wieg van de titel ligt in Kraainem. Eenieder van de ploeg zijn roots liggen in Kraainem, wat deze titel dubbel zo speciaal maakt. Na enkele nipte maar verdiende overwinningen, begon de ploeg in de top 3 te geloven. De ironie wil dat net dit jaar de ploeg te kampen had met zware blessures, maar net hierdoor werd het team sterker en besloten we samen te vechten voor de afwezig! Alle invallers wensen we ook te bedanken voor hun bijdrage. Rond februari begonnen we te rekenen en groeide het geloof in een mogelijke titel. Uiteindelijk werd door winst van de concurrent de titel een week uitgesteld en trokken we met een bus vol supporters naar Kessel-Lo, om de nr. 2 op eigen terrein te bekampen. De rust binnen de ploeg werd bewaard, geleid door de ervaren spelers, gemixt met het jeugdige enthousiasme. Met een zuinige 0-1 keerden we met de titel terug naar Kraainem; een titel voor de Kraainemse vriendschap! "

## Reacties van enkele supporters

### Nadia (bestuurslid en fervent supporter)

" Alle zaalvoetballers keken, samen met het bestuur, al maanden uit naar deze belangrijke wedstrijd. Vanaf de start van de wedstrijd was het bijzonder spannend; we kregen veel kansen maar het lukte niet om te scoren. Het feit dat elke Mikra-speler op het veld én op de bank zo (uiterlijk) kalm kon blijven is straf. Tien minuten voor het einde sprong elke aanwezige supporter (> 50!) recht: we hadden gescoord! Als ik aan dat moment terugdenk, krijg ik nog kippevel. We keerden met de bus terug naar Kraainem en vierden verder in het cafetaria van de sporthal. Het was een schitterende avond die nogmaals heeft aangetoond wat een hechte groep we zijn! "



### Oli (zelf competitiespeler bij Mikra van ca. 2005 tot 2016)

" De dag was eindelijk aangebroken: de titelmatch. Door een ongelukkig puntenverlies enkele weken geleden stond Mikra Bis één punt voor op de Looneys. Alles was aanwezig: spanning, rivaliteit, gezonde agressie, gepassioneerde supporters, beste aanval (Looneys) tegen de beste verdediging (Mikra Bis), angst van de meeste Mikra spelers die vreesden voor een slechte afloop... Maar schijn bedriegt want na het eerste fluitsignaal zag ik een ijzersterk Mikra dat vocht voor elke meter; heel volwassen, geconcentreerd en met vlot en goed voetbal. Looneys wist niet wat hen overkwam want het was weliswaar Mikra die de aanval opzocht en Looneys die werd teruggedrongen voor hun eigen doel. De inspeelpassen van Orin en Lenne (Chris), het uitgooien van David waarbij de bal blindelings aankwam bij onze aanvallers, de duelkracht van Jonas en het loopvermogen van de Makke en Seb, de flitsen van Ilya en Tibo, ... Kortom, stuk voor stuk kwaliteit die deze ploeg zo sterk maakt. We hadden kansen in overvloed maar we botsten tegen een sterk keepende Looney-doelman waardoor het 0 - 0 was bij de rust. Begin tweede helft was iets meer gelijkopgaand met kansen aan beide kanten maar we zagen twee klasse keepers elk gevaar wegboksen. Spanning troef dus... En dan een eerste domper voor Mikra na het uitvallen van Jonas die zijn knie in een hard duel bezerde en de wedstrijd moest staken. Tweede domper voor David die de bal één seconde te lang vasthield volgens de scheids en dus een vrije trap tegenkreeg in zijn eigen strafschoopgebied, zonder gevolgen. Derde domper na ongelukkig balverlies waardoor de Looneys-spits alleen op David afkwam, maar Dave is niet te kloppen vandaag! En dan dé actie van het kampioenschap: na een uitgespeelde aanval kwam de bal terecht bij Ilya die een klasse-flits uit zijn voeten toverde met een perfecte doorsteekpas voor de aanlopende Tibo die de oververdiende 1-0 maakt! De titel binnen handbereik, Looneys probeerde wel maar tegen dit Mikra van vandaag zijn ze kansloos; de mix van jeugdige frivoliteit, pakken ervaring, slim en sluw voetbal en een fantastische "over mijn lijk" mentaliteit. Een welverdiende overwinning die in de geschiedenisboeken van Mikra komt en ons de eerste titel schenkt! Proficiat aan iedereen die Mikra een warm hart toedraagt! Proficiat mannen!!! "