

Islamitische Godsdienst

2^{de} graad (3^{de} en 4^{de} leerjaar)

Inhoud:

Herhaling leerstof schooljaar 2019-2020.

- Pilaren van het geloof
- Het geloof in Allah
- Het geloof in d engelen
- Geloof in alle boeken van Allah
- Kleurplaat (ontspanning)
- Geloof in de boodschappers van Allah
- Ik aanbid Allah (probeer samen met uw ouders te bidden , zeker in deze moeilijke tijden)
- De reiniging
- Knip en plak
- Vertaling hoofdstuk 1 uit de koran
- Profeet Mohammed
- Een goed gedrag thuis
- Les Moskee.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In de naam van Allah de barmhartige en de meest genadevolle

Betekenis van de pictogrammen

Ik kleur



Door te kleuren zal het kind de zaken uitdrukken zoals hij of zij het ziet.

Ik leer



Elke les om te leren bevat basisbegrippen van de godsdienst. Het gaat om de belangrijkste basisbegrippen die elke moslim moet kennen.

Ik lees



De informatie dat gelezen wordt is niet noodzakelijk maar wel belangrijk.

Ik begrijp



Om een tekst te begrijpen, moet je eerst en vooral de betekenis van de gebruikte woorden begrijpen. Het is dus uiterst belangrijk om de woordenschat te verrijken

Ik oefen



Om te testen of het kind alles begrepen heeft worden verschillende eenvoudige oefeningen voorgesteld. De vragen die gesteld worden laten toe om te oefenen in mondelinge uitdrukking en om na te denken.

Hoofdstuk 1 *Het islamitische geloofsleer*

Les 1 * *De pilaren van het geloof*

Het geloof ,dat is geloven in Allah ,in zijn Engelen, zijn Boeken, Zijn boodschappers, in de laatste dag en in de voorbestemming.

Ik leer



Om Moslim te zijn ,moeten we geloven in de **PILAREN** van het geloof.

Er zijn er **Zes**:

1. Geloven in **Allah**.
2. Geloven in zijn **Engelen**.
3. Geloven in zijn **Boeken**.
4. Geloven in zijn **Boodschappers**.
5. Geloven in de **laatste Dag**.
6. Geloven in de **wil** van Allah.

Ik begrijp



Voorbestemming: **het verloop van de dingen of van het leven van een persoon.**

Pilaar: **element in de vorm van en zuil die een last ondersteunt**

Ik oefen



1. Vragen

- ✓ Wat moet je doen om moslim te zijn?
- ✓ Hoeveel pilaren telt het geloof?
- ✓ Wat is de derde pilaar van het geloof?
- ✓ Kan je de 6 pilaren van het geloof opsommen?

2. Kies juist of fout

	juist	fout
Er zijn vijf pilaren van het geloof		
Een moslim moet geloven in de 6 pilaren van het geloof		
De eerste pilaar van het geloof is het geloof in Allah		
De laatste pilaar van het geloof is geloven in Mohammed		
Geloven in de engelen is een pilaar van het geloof		

Mijn evaluatie:

--	--	--	--	--

Ik hou van Allah

Allah bezit 99 namen. Alle namen van Allah zijn verheven en mooi. Allah is *de barmhartige*, *ar-rahman* Enkel Allah bezit deze naam. Het betekent dat zijn barmhartigheid oneindig is. *Barmhartigheid* is de deugd dat ertoe aanspoort om te *vergeven* .



Les 2 Het geloof in Allah*

Weet dat Allah de enige god is.

Ik leer



- ✓ Wij geloven in het bestaan van Allah.
- ✓ Hij is de *schepper* van alles
- ✓ Hij zorgt ervoor dat de *wereld* bestaat.
- ✓ Hij is de *heer* van alles in het heelal
- ✓ Hij is *perfect*.

- ✓ Hij heeft **geen** partner en **geen** zoon.
- ✓ Er is **geen** andere god dan Allah
- ✓ Hij is de **enige** die het verdient aanbeden te worden, wij aanbidden enkel **hem**.
- ✓ Wij **doen** wat hij ons vraagt te doen.

Ik oefen



1. Vragen

- ✓ **Wie is Allah?**
- ✓ **Waarom aanbidden wij Allah?**

2. Vul de zinnen aan met 1 van de volgende woordjes.

Schepper, Perfect, wereld, aanbidding.

Enkel Allah verdient onze

Allah is

Allah is devan alles.

Allah zorgt ervoor dat de.....bestaat.

Mijn evaluatie:

--	--	--	--	--	--

Les 3* het geloof in de engelen

Ik geloof in de engelen want het is 1 van de zuilen van het geloof.

Ik leer



- ✓ Een moslim moet geloven in de **ENGELN**.
- ✓ Allah heeft de engelen geschapen.
- ✓ De engelen zijn gemaakt uit **licht** en zijn heel **snel**.
- ✓ Wij kunnen hun **niet zien**.
- ✓ Ze **eten** en **drinken** niet.
- ✓ Ze slapen niet.
- ✓ Ze bedanken Allah Altijd.
- ✓ Ze gehoorzamen Allah altijd.
- ✓ Ze zijn nooit ongehoorzaam.

Ik oefen



Waarvan zijn de engelen geschapen?

.....

Gelooft een moslim in de Engelen?

.....

Wat doen de engelen nooit?

.....

Ik oefen



Vul de zinnen Aan.

De engelen zijn uitGemaakt.

Ze.....niet.

Zealtijd Allah.

./6

Les 4 de boeken die geopenbaard werden door Allah*

Koran:

**Geloof in Allah, In zijn
boodschappers, in het boek
dat hij heeft doen neerdalen
over zijn boodschappers....**

Ik leer 

We geloven in het geheel van de boeken die door Allah geopenbaard werden en die in de koran vermeld worden.

Deze boeken zijn:

1. De **Psalmen (zabur)** Die geopenbaard werd aan DAWUD.
2. De **Thora(tawrat)** Die geopenbaard werd aan Moesa.
3. Het **evangelie(injil)** dat geopenbaard werd aan Isa.
4. De **koran** die geopenbaard werd aan Mohammed.

De **koran** is het **laatste** boek van Allah!

Ik oefen 

De koran werd geopenbaard aan

De Thora werd geopenbaard aan.....

Het evangelie werd geopenbaard aan.....

Geen enkele boek zal na dekomen.

Juist of fout .

De moslims geloven in het geheel van de geopenbaarde boeken.....

De zabur werd geopenbaard aan Moesa.....

De koran is het laatste boek van Allah.....

Evaluatie: ./7

ouders

.....



6: blauw/ 8 : bruin/ 10 : roos/ 7: geel / 9: paars / 12: groen.

Les5* de boodschappers van Allah

Koran;

*wij hebben naar elke
gemeenschap een
Boodschapper gezonden.

Ik leer



Een moslim **gelooft in alle** boodschappers en de profeten van Allah.

Allah wil dat we het **rechte pad** volgen.

Hij heeft de boodschappers gezonden om de mens naar het goede te **leiden**.

De boodschappers hebben de mensen geleerd om Allah te **gehoorzamen**.

De boodschappers hebben de mensen geleerd om **enkel** Allah te aanbidden.

De eerste profeet was **Adam**.

De laatste profeet en boodschapper is **Mohammed vzmh**.

Geen enkele boodschapper of profeet zal **na Mohammed** komen

Ik oefen 

Waarom heeft Allah boodschappers gezonden?

-

Wie was de eerste profeet?

-

Wie was de laatste boodschapper van Allah?

-

evaluatie . /3

Verbind de woorden met de juiste zin.

Geen enkel profeet komt na *

*rechte pad.

Allah wil dat we het ...volgen*

*Allah

We moeten geloven in Alle *

* Mohammed vzmh.

We mogen enkel.. Aanbidden*

*Profeten.

evaluatie . /4

Ouders

Hoofdstuk 2 : aanbidding

Les*1 ik aanbid Allah



U alleen aanbidden wij en u alleen smeken we om hulp

Wij zijn **moslims** en wij geloven in Allah.

Alleen Allah **aanbidden** wij.

Hij heeft ons **geschapen**.

Wij **bidden** tot Allah om ons naar het goede te leiden.

Wij vragen Allah om **hulp**.

Vragen

Waarom aanbidden wij Allah?

.....

Wat vragen wij ons heer?

.....

Wie heeft ons het leven geschonken?

Ik oefen

kies juist of fout

	juist	fout
Wij bidden om de leiding van Allah te krijgen		
De zon heeft ons het leven geschonken		
We smeken om de hulp van Allah		
Allah heeft alles geschapen		

Les *2 De reiniging

koran;

Allah houdt van de
mensen die zich reinigen

Ik leer



De reiniging, dat is de daad van het reinigen en het **proper** maken.
Allah beveelt ons om ons te reinigen.

De moslim moet rein zijn om te kunnen **bidden**.

Allah houdt van de mensen die **rein** en **proper** zijn.

Ons **lichaam** kan gereinigd worden en ook ons **ziel**.

Door **Allah te aanbidden** reinigen we onze **ziel**.

We reinigen ons lichaam en onze kleren voor het **gebed**.

- Dat doe ik dankzij:
1. **De kleine rituele wassing.** (les rituele wassing)

Les3 *properheid

Koran;

Properheid maakt
deel uit van de
godsdienst.

Ik leer



De islam leert ons om **proper** te zijn.

Properheid en **reinheid** is een eigenschap van een moslim.

Geen enkel gebed wordt **aanvaard** als we geen rituele wassing verrichten.

Een moslim moet de hele tijd proper blijven.

Hij moet zijn **lichaam** en **kleding** reinigen.

Hij moet zijn huis proper houden. (uw eigen slaapkamer opruimen).

We moeten ons best doen om proper te blijven want Allah houdt van reinheid.

Les 4 *De kleine rituele wassing

Ik leer 

Zonder de rituele wassing is het gebed **niet** geldig.

Een moslim maakt zich klaar voor het gebed.

Een moslim moet rein zijn.

Een moslim moet de rituele wassing verrichten.

Voordat we de rituele wassing verrichten zeggen we



Bismillah

Vragen:

Welk zijn de stappen voor de kleine rituele wassing?

Stap 1: Ik was **3** keer mijn **rechterhand** en daarna 3 keer mijn **linkerhand**.

Stap 2/ 3: Met een handvol water spoel ik mijn **mond** . Met de andere helft van het water spoel ik mijn **neus**. Ik doe dit 3 keer. De mond en neus wassen gebeurt dus samen.

Stap 4: ik was mijn **gezicht** 3 keer.

Stap 5: ik was mijn **rechterarm tot mijn elle boog** en mijn **handen tussen de vinger**. Dit doe ik **3** keer en daarna doe ik het zelfde met mijn **linker arm**.

Stap 6: ik wrijf **1 keer** met mijn vochtige handen over mijn **haren**.

Stap 7: ik was mijn **oren 1 keer**.

Stap 8: ik eindig met mijn **voeten** eerst rechts en daarna links en dit doe ik ook **3 keer**.

De leerling zal dit in praktijk uitvoeren.

Evaluatie

./10

Vragen :

ik leer



Wat moeten we doen voor het gebed?

Wat zeg ik als ik met mijn rituele wassing begin?

Waarom is de rituele wassing belangrijk?

Mondeling getest

./3

Vul de zinnen aan met 1 van de volgende woorden.

Bismillah,gebed,verplicht.

De rituele wassing isvoor het gebed.
Zonder de rituele wassing wordt hetniet aanvaard.
Voordat we de rituele wassing beginnen zeggen moeten we
.....zeggen.

./ 3

Leerling kent de stappen van de rituele wassing



Ouders.....





- 54  zwart
 28  geel
 97  oranje
 72  rood
 43  blauw
 65  groen
 12  paars

rekenmanieren:



$$38+27=65$$

$$38+20=58 \text{ (eerst tientallen)}$$

$$58+7=65 \text{ (dan enen)}$$

mede mogelijk
gemaakt door:



grünebanane.de



Wudu'



Ik oefen



Knip en plak de handelingen van de rituele wassing in de juiste volgorde.

Schrijf bij elk plaatje de handeling dat wordt verricht.

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

EVALUATIE: ./ 8

Hoofdstuk 3 : Mijn eerste soera's

Soera : alfatiha (het begin)

Ik leer 

- 1 . Bismi Allāhi alrrahmāni alrraḥeemi
2. Alḥamdu lillāhi rabbi alAAalameen
3. Alrrahmāni alrraḥeem
4. Maḷiki yawmi alddeen
5. Iyyaka naAAabudu wa-iiyyaka nastaAAeen
6. Ihdina alssirata almustaqeem
7. Sirata allatheena anAAamta AAalayhim ghayri almaghdoobi AAalayhim
wala alddalleena

Vertaling

1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
3. De Barmhartige, de Genadevolle.
4. Meester van de Dag des Oordeels.
5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.
6. Leid ons op het rechte pad,
7. Het pad van die , aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, die dwalend zijn.

Ik leer



- Allah (swt) is de heer van alles.
- Hij is barmhartig de meest genadevolle.
- Wij mogen enkel hem aanbidden.
- Wij moeten tot Allah bidden omdat hij ons het rechte pad toont.
- Wij moeten Allah aanbidden omdat hij ons het goed toont.

Ik oefen



- ✓ Soera Alfatiha is desoera van de koran.
- ✓ Allah is devan alle werelden.
- ✓ Zonder al-fatiha is het gebed niet.....
- ✓ De soera Alfatiha telt zeven

Ik leer .



Dat soera Al-fatiha de eerste soera is in de koran en dat er in de koran soera's zijn.

Ik lees koran (kleur het vakje naast de dag waarin je de koran hebt gelezen.)

Maandag	
Dinsdag	
Woensdag	
Donderdag	
Vrijdag	
Zaterdag	
Zondag	

Ouders.....

Hoofdstuk 3: Biografie van de profeet Mohammed (s.a.w.)

Ik leer



De profeet Mohammed (s.a.w.) is geboren in het jaar van de olifant.

De Profeet Mohammed is geboren in **MEKKA**.

Het was op een **MAANDAG**.

Zijn vader heet **ABDULLAH**.

Zijn Moeder Heet **AMINA**.

Ik oefen



- De profeet is in..... Geboren.
- Zijn vader heet.....
- Zijn Moeder heet.....
- De Profeet is opgeboren.

Ik leer



De profeet is op maandag de **9^{de} van Rabi* al awwal** geboren.

Hij kreeg borstvoeding van **Halima As-sa*diya**.

Zijn grootvader **Abd – almoetalib** zorgde voor de kleine Mohammed wanneer Mohammed **6 jaar** was.

De profeet Mohammed(s.a.w.) had de gewoonte om de schapen mee te nemen en ze te laten **grazen** in de woestijn.

Ik oefen 

- In welk islamitische maand is de profeet Mohammed geboren?



- Wie was de vrouw die de profeet borstvoeding gaf?

.....

Hoe heet de grootvader van de profeet Mohammed?

.....

Wat deed de profeet graag toen hij klein was?

.....

Stamboom van de profeet Mohammed .(s.a.w).



Zijn Vader 

Zijn Moeder 

Zijn Grootvader 

Evaluatie: . / 6 ouders:.....

Een Moslim toont een goed gedrag



Ik leer



De profeet Mohammed (s.a.w)leert ons een goed gedrag te tonen.

Allah Zegt in de koran :

“ En voorwaar , jij beschikt over een hoogstaand karakter . “

Karakter van de profeet Mohammed(s.a.w)

- Hij sprak altijd **de waarheid** de profeet vzmh was iemand die nooit een leugen vertelde
- Hij de profeet hield zich altijd aan zijn beloftes .(afspraken)
- Hij was betrouwbaar en daarom kreeg hij een bijnaam **Sadieq Al-Ameen** (de meest betrouwbare).
- Hij was behulpzaam.
- Hij hielp de arme mensen.

Ik Oefen



De profeet Mohammed(s.a.w.) sprak altijd de

De profeet hield zich aan zijn

De bijnaam van de profeet iswant hij is de meest

Ik leer



Goed of fout.

Een moslim gehoorzaamt zijn ouders:.....

Een moslim moet naar zijn leerkracht luisteren:.....

Een moslim speelt met andere kinderen tijdens de speeltijd:.....

Een moslim gooit afval op de grond:.....

Een moslim helpt zijn vrienden als deze hierom vragen:.....

En moslim luistert niet naar zijn papa en mama:.....

Een moslim mag liegen:.....

Een moslim heeft respect voor al zijn burenen:.....

Een moslim vecht tijdens de speeltijd met andere kinderen:.....

Schrijf een mooie brief voor je ouders,of

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

Van Uw

./10

Schrijf 1 karaktereigenschap van de profeet waar je de komende week op zal letten

.....

Herhaling



Opdracht:

De leerling maakt zijn eigen spel .

Stappenplan

- Herhalingsvragen opstellen over de geziene leerstof.

Vragen:



.....

.....

.....

.....

.....

.....

hoofdstuk : de Moskee

Koran

De plaats waar Allah het meest van houd is de moskee

Ik leer

De moskee is een heel belangrijke plaats voor de moslims.

De moskee is een heilige plaats.

Het is het huis van Allah.

De moslims verrichten het gebed in de moskee.

De moslims ontmoeten elkaar in de moskee.

De moslims leren enorm veel in de moskee.

Allah houdt van deze plaats.



ik oefen



Vragen.

Van welke plaats houdt Allah het meest ?.....

Waarom gaan de moslims naar de moskee?.....

Wat leren we in de moskee?.....

Onderstreep het juiste .

- We gaan in de eerste plaats naar de moskee om.

Vrienden te ontmoeten, het gebed te verrichten

- We leren in de moskee dingen over.

onze godsdienst , voetbal .

- De moskee is het huis van.

De imam, Allah

Ik leer.

Waaruit bestaat de moskee (structuur)

- **Minaret**(dient voor de oproep tot het gebed)
- **Mimbar**(plaats waar de **imam** staat tijdens de preek van het vrijdagsgesbed)
- **Mihrab**(plaat waar de imam staat)
- **Gebedsruimte**(de plaats waar de moslims hun gezamenlijke gebed verrichten)
- **De imam**(hij staat voor in het gebed)
- **Rituele wasruimte**(hier verrichten we onze alwoedo)





.....



.....



.....

Score:

Ouders:.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ik schrijf.

Schrijf 1 keer de smeebede over.

Smeebede na de rituele wassing (alwoudo).

Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, Degene zonder deelgenoten en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Es-hedoe an laa ielaaha illallaah, wah-dahoe laa sharieka lahoe, wa es-hedoe anna Moh'ammadan 3abdoehoe wa rasoeloeh.

.....

.....

Smeekebede wanneer je de moskee binnentreedt.

O Allah, open voor mij de deuren van Uw genade.

Allaahoemma aftah'lie abwaaba rah'matik:

.....

Ik ken de smeekebede;

Hoofdstuk ; Menselijke relaties

Allah (s.w.t.) zegt in de Koran

.....Om het goed te doen voor de
vaders,de moeders,de naaste
verwanten,de wezen en de
behoeftigen,om goede woorden te
sprekenmet de mensen.....

Ik leer

Een Moslim **respecteert** en **houdt van** zijn ouders.

Hij **luistert** altijd naar hun raad.

Hij doet zijn best om hen te **helpen**.

Zijn ouders zijn erg tevreden over hem.

Allah houdt van de kinderen die naar hun ouders luisteren.

Als hij broers of zussen heeft maakt hij **geen ruzie** met hen.

Hij **houdt veel van zijn ouders** en **helpt** hen ook

Hij **gedraagt zich goed** tegenover iedereen.

Ik oefen.

Vul de zinnen aan met 1 van de volgende woorden

(gelukkig,goed,luisteren,helpen,vriendelijk)

We moeten naar de raad van onze ouders.....

We moeten alles doen om onze ouders.....te maken.

We moeten onze naasten.....

Allah is tevreden over ons als wezijn voor onze ouders.

Een moslim gedraagt zich.....tegenover de anderen.

juist of fout.

We moeten onze vrienden helpen.

Allah houdt van mensen die vriendelijk zijn.

Een goed moslim probeert iedereen te helpen.

Ruzie maken met je broer is een goede manier.

Mijn Juf/Meester

Ik Leer

Waarom moeten we onze leerkrachten respecteren?

Leerling vertelt.



Ik leer

Wij **respecteren** onze juf/meester.

Ze helpen ons om veel dingen te **leren**.

Ze proberen om van **ons goede** leerlingen te maken.

Ze zijn heel **tevreden** als we goed ons best doen.

Ze willen dat we **goede punten halen**.

We luisteren **aandachtig** naar wat ze ons leren.

Een goede leerling luistert **altijd** naar de lessen van de juf/meester.

Hij doet wat zijn juf/meester hem **vraagt** te doen.

We moeten van hen **houden en hen respecteren**.

De islam leert ons om onze Juf/meester te respecteren.

Ik oefen .

Vul de zinnen aan.

We moeten onze juf/meester.....

De juf/meester isals hun leerling goede punten behaalt.

De islam leert ons om onze.....te respecteren.

We luisterenin de klas.

Mijn klasgenoten

Allah(S.w.t) zegt in de koran

In de ogen van Allah is de beste vriend degene die zich goed gedraagt tegenover zijn vriend, en is de beste buur degene die zich goed gedraagt tegenover zijn buur.

Ik leer

Wij studeren in dezelfde **school**.

Wij **houden** van elkaar.

Wij zijn **vrienden**.

Wij **helpen** elkaar in de klas.

Iedereen helpt de andere om de lessen te **begrijpen**.

We maken geen **ruzie**.

We **pesten/plagen** elkaar **niet**.

We zijn **vriendelijk** tegenover elkaar.

De islam leert ons om ons goed te gedragen.

Allah is **tevreden** over degene **die vriendelijk** zijn tegenover hun vrienden.

Weekschema Goed gedrag

Hoe was mijn gedrag?

Maandag	
dinsdag	
woensdag	
donderdag	
vrijdag	
zaterdag	
zondag	

