

## Verslag Werdohl 06-07 Sep 2019

Hallo,

Velen zaten er al op te wachten, maar hier is hij eindelijk.

Het eerst weekend van september gingen we met 36 richting het Duitse Werdohl. Normaal is het 4u rijden, maar helaas hebben we er meer dan 5u overgedaan. Files, werken en dan die gps die je overal naar toe wilt sturen, hatelijk is het!

Moja eens daar gearriveerd konden we de kamers verdelen. Dit ging super vlot en iedereen kon zijn bedje uitkiezen en opmaken, al ging dat laatste bij onze jongsten nog niet zo vlot .

Even een extra uitleg en ook dat gaat ons nu zelf lukken hé ouders.

Eens alles in orde konden we richting kasteel voor het avondmaal. De spaghetti viel goed in de smaak, en er was dit jaar ook genoeg. Maar de donuts voor dessert vielen nog veel meer in de smaak. Na het eten gingen we richting ons huis voor nog wat gezelligheid en tussendoor gingen de zwemmers volgens leeftijd richting dromenland.

Goeiemorgen tis 6u30, om 7u moet iedereen aan de ontbijttafel zitten met zwemgerief, dit waren de eerste woorden van de dag. Al was het met kleine oogjes, iedereen was op tijd .

Voor de grote is de koffie de eerste keuze, verder geniet iedereen van heerlijk ontbijt. Nu auto in en richting zwembad. Daar zijn het de volwassenen die eerst moeten werken en de tenten opzetten zodat de zwemmers hun stoel en gerief installeren .



Opwarming naast het bad door Rochney en Robbe terwijl ze zingen voor Robin zijn verjaardag. Ja , zwemgerief aan roept Anneke. Al is het 12 graden (warmste jaar tot nu ), tis een hele uitdaging om in da water te springen om 8u30 s 'morgens. maar eens gestart , is het direct duidelijk dat onze jongere zwemmers veel getraind hebben in de zomer, PB tijden sneuvelen met gemak. Terwijl de grote het wat moeilijker hebben, na een zomer met weinig trainen. Toch benaderden ze hun PB tijden door hun inzet bij iedere start.

Tijdens de openingsceremonie liepen we trots rond het zwembad en bij de clubvoorstellingen zongen we het VZN clublied. Doel voor volgend jaar is dat al onze zwemmers het clublied leren en als 2de uitdaging ook het Belgisch volkslied, zodat we ook die uit volle borst kunnen meezingen.

In de namiddag moesten nog enkele zwemmers van start en deden we ook met verschillende ploegen mee aan de aflossing.

Aan de bierstaffel deden we dit jaar mee met 3 ploegen : ploeg 1 met Robbe , Rochney , Chesney en Xena werd 7 de op 14 ploegen. Sterk !! Mo we mogen zeker ook ploeg 2 Diederik, Jurgen ,Lindy en Vinnie van Merkssem en ploeg 3 Michel , Evy , Isabelle en Koen nie vergeten. Al eindigden ze op de laatste 2 plaatsen, zeker een dikke proficiat voor hun inzet en sfeer .

Zwemdag 1 voorbij , terug naar het kasteel waar de rijst met stoofvlees/gyros op het menu stond en als dessert een ijsje met 3 kleuren met 2 koekjes ( een wafelijsje ofzo ). Heerlijke nostalgie voor de volwassenen.

Achteraf was er nog tijd voor een feestje. Koen werd 50 jaar en we werden verwend met een natje en een droogje. Met zijn allen in één veel te kleine ruimte , alst mo gezellig is hé . Nogmaals proficiat Koen en bedankt!!

Vandaag iets vroeger gon slapen, want de wekker staat morgen weer om 6u30.

Goeiemorgen, iedereen pakt alles in, trekt de lakens van het bed en staat om 7u met valies aan de auto. Dit was moeilijker en vele gingen in tijdsnood geraken. Iedereen een beetje opjagen , ook Koen . Hahaha .

Eens aan het zwembad konden we er direct invliegen . Zwemkledij aan, onmiddellijk inzwemmen want de zondag start het al om 9u .

Het programma was veel groter. We hadden dus een drukke dag voor de boeg

We waren het niet altijd eens met de zeer strenge arbiters. Maar verder ging het beter dan dag 1 we waren al wat gewoon aan de koude.

Het weer was dan wel niet zo fantastisch. Trui af, trui aan, trui af, maar dan kwam in de namiddag de regen en dat was echt niet aangenaam.

Moeten opkramen in de regen geen mens zag dat zitten, maar we moesten erdoor .



Allé nog een kort verslag van den uitslag.

34 clubs , 443 zwemmers , 2224 starten

Met VZN behaalden we 15x goud, 19x zilver, 17x brons, 11x vierde plaats en 11x vijfde plaats. We behaalden 8<sup>ste</sup> plaats in het clubklassement.



Eén ding is zeker we gaan met VZN blinken in het zwembad want 3/4 van de zwemmers heeft een nieuwe zwembroek/pak uit de shop.

Een dikke merci aan iedereen die mee was, voor de hulp, de sportiviteit en goede zorg voor de zwemmers. Het staat nu al vast, in 2020 gaan we terug.

Tot de volgende  
groetjes  
Cindy t Jaeckx